

INKIJKEXEMPLAAR

Colofon

Voor het eerst gepubliceerd op 5 augustus 2025.

Poeta Vates
Rotterdam
www.poetavates.nl

Copyright © Poeta Vates, 2025

Coverontwerp: Tobias dos Santos Gomes
Redactie: MyMedia – Dot Management Services
Geprint en gebonden door Kwaliteitskalenders.nl – onderdeel van Incido

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Poeta Vates.

Uitgeverij Poeta Vates probeert haar boeken zo goed mogelijk te verspreiden. Kunt u een uitgave van Filosofietjes niet vinden in de boekhandel, dan kunt u ook rechtstreeks bestellen bij onze uitgeverij. Stuur een e-mail naar info@poetavates.nl of bezoek www.filosofietjes.nl voor meer informatie, inspiratie en dagelijkse wijsheid.

ISBN 978-90-834715-4-9

Tobias dos Santos Gomes is een enthousiaste student filosofie aan de Universiteit van Leiden. Na zijn gymnasiumdiploma wilde hij meer van de grootste denkers uit de geschiedenis weten. Voor het uiten van zijn eigen ambities en de behoefte om kennis te delen en te verspreiden richtte hij het bedrijf 'Poeta Vates' op. In dit bedrijf combineert hij zijn creatieve kant met de liefde voor filosofie.

Dank aan Serge en Mariska voor alle kansen, vertrouwen en steun – jullie hebben me geholpen te worden wie ik ben.

Lieve Sophie, dank je voor je vrolijke humeur en bijdragen aan deze scheurkalender. Opa en oma, bedankt voor jullie hulp bij het zoeken naar filosofische quotes – een paar ervan staan zelfs in deze uitgave. Ook dank aan mijn familie, vrienden, leraren en iedereen die me gesteund heeft. Jullie steun betekent alles.

DONDERDAG 1 JANUARI

“Een leven zonder reflectie is als reizen met een
blinddoek.”

-Confucius (551 v.Chr. - 479 v.Chr.), *Analecten* -

Toelichting: Reflectie helpt je om stil te staan, terug te kijken en bewust verder te gaan. Je leert van wat is geweest, ontdekt waar je staat, en kiest helderder waar je naartoe wilt. Hierdoor kun je met meer inzicht en richting leven.

Als je vandaag even stil zou staan: wat zie je dan scherper?
Waarom wil jij bewust(er) een volgende stap zetten?

VRIJDAG 2 JANUARI

“De ware wijsheid begint met nederigheid.”

-Socrates (469 v.Chr. – 399 v.Chr.), *Apologie* -

Toelichting: Volgens Socrates is echt inzicht niet het hebben van alle antwoorden, maar het besef van wat we nog niet weten. Hoe meer we ontdekken, hoe duidelijker het wordt hoeveel er nog te begrijpen valt. Wijsheid groeit niet uit dingen zeker weten, maar juist uit verwondering, luisteren en het durven vragen stellen.

Waarin zou jij vandaag wat meer bescheidenheid of openheid kunnen toelaten? En wat zou dat je kunnen brengen?

ZATERDAG 3 JANUARI

“Wie op zoek is naar waarheid, moet eerst zijn eigen vooroordelen durven loslaten.”

-René Descartes (1596 - 1650), *Discours de la méthode* -

Toelichting: Echte helderheid vereist een open geest. Volgens Descartes kun je pas iets écht begrijpen als je bereid bent je vaste overtuigingen te onderzoeken – en soms ook los te laten. Dat vraagt moed, openheid en het lef om dingen opnieuw te bekijken. Vooroordelen beperken ons zicht. Door ze los te laten, ontstaat er ruimte voor scherpere inzichten en onverwachte groei.

Welke gedachte durf jij vandaag opnieuw te bekijken? Wat zou er veranderen als je met een frisse blik keek?

ZONDAG 4 JANUARI

“Ambitie geeft richting aan het leven.”

-Friedrich Nietzsche (1844 - 1900), *Also sprach Zarathustra* -

Toelichting: Wat geeft jou de kracht om je eigen pad te kiezen? Volgens Nietzsche hoeft het leven geen vast doel te hebben. Juist het ontbreken van een opgelegd eindpunt kunnen we zien als een kans: een uitnodiging om zélf betekenis te geven. Ambitie vormt daarin een innerlijk kompas. Het helpt je keuzes maken, je richting te bepalen en te groeien naar wie je wilt zijn.

Wat drijft jou vooruit? Welke ambitie helpt jou je eigen pad te bewandelen?

MAANDAG 5 JANUARI

“Er is niets buiten de tekst.”

-Jacques Derrida (1930 - 2004), *De la grammatologie* -

Toelichting: Volgens Derrida zien we de wereld nooit ‘zoals ze echt is’, maar altijd via taal. We geven betekenis aan wat we ervaren door woorden, beelden en verhalen. Alles wat we denken of begrijpen, loopt via dat filter. Hij bedoelde niet dat er letterlijk niets buiten boeken bestaat, maar dat onze toegang tot de werkelijkheid altijd gevormd wordt door taal, context en interpretatie.

Taal is als een bril die we nooit kunnen afzetten: ze bepaalt hoe we kijken, wat we opmerken en zelfs wat we voor mogelijk houden.

Op welke momenten merk jij dat taal jouw wereld kleurt? En wat zou je zien als je met andere woorden keek?

Ik wil je ontzettend bedanken voor het lezen van deze scheurkalender! Ik ben blij dat ik filosofie met je heb mogen delen. Het zou voor mij een heel groot compliment zijn als je de moeite zou nemen om een mailtje te schrijven naar tobias@poetavates.nl met jou ervaringen, of dat je deze deelt met de buitenwereld via sociale media. Ik ontvang graag ideeën en feedback van hoe ik mijn diensten verder kan verbeteren!

Mocht je geïnteresseerd zijn in meer van mijn werk en meer van Filosofietjes, dan zie ik je graag op mijn website: www.filosofietjes.nl. We zijn druk bezig en we hebben ook al plannen voor de toekomst! De nieuwste producten en meer zijn daar het eerst te vinden. Mocht je geïnteresseerd zijn dan kun je je eenvoudig inschrijven voor onze nieuwsbrief en dagelijkse/wekelijkse extra quotes op onze website.

Bedankt, ik ben blij om te zien dat je open stond om verder te groeien en dat ik je daarbij heb kunnen helpen. Het is voor mij werkelijk waar een eer. Ik wens je al het beste en ik wil dat je je dromen en je beste leven werkelijkheid maakt. Wie weet tot snel!

Ook van Tobias dos Santos Gomes: **FILOSOFIETJES -Boek & Werkboek**
NIEUWSTE UITGAVE: DE TECHNOLOGISCHE REVOLUTIE: EEN
FILOSOFISCHE DUIDING VAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE



WWW.FILOSOFIETJES.NL

© POETA VATES – TOBIAS DOS SANTOS GOMES



Trees for All

De natuur heeft ons zoveel te bieden: rust, inspiratie en een gevoel van verbondenheid. Als filosoof en schrijver vind ik het belangrijk om niet alleen stil te staan bij wat ons bezighoudt, maar ook bij wat ons omringt. Daarom heb ik besloten om **€ 1,00 per verkochte scheurkalender te doneren aan Trees for All** – een stichting die zich inzet voor het planten van bomen en het herstellen van bossen, in Nederland én wereldwijd.

Trees for All werkt aan een groenere en gezondere planeet door bomen te planten waar ze het hardst nodig zijn. Bomen zorgen voor schone lucht, biodiversiteit en helpen klimaatverandering tegen te gaan. Door jouw aankoop draag je direct bij aan het beschermen van onze aarde – voor onszelf én voor de generaties na ons.



Elke dag een filosofisch moment, én een boom in de wereld erbij. Zo maken we samen niet alleen onze geest, maar ook de wereld een stukje groener. Bedankt voor je steun!